

## **Student(en)stad**

Beste studenten,

Het nieuwe studiejaar gaat weer beginnen! Vanuit de veiligheid van de reformatorische middelbare school, stap je het seculiere studieleven in. Je zult merken dat veel studiegenoten je respectvol benaderen. Tegelijkertijd zul je er tegenaan lopen dat de wereld van de studieinstelling letterlijk "goddeloos" is, leeg van God. Daarmee bedoel ik niet alleen dat je geconfronteerd zult worden met opvattingen die tegen de Schrift ingaan, maar vooral dat er voor Hem geen plaats is. Zijn Naam wordt niet genoemd. Zijn Woord gaat niet open. Zijn heerschappij wordt verworpen. Hoe zul jij als christenjongere hierin staande blijven? Want bedenk: met een onvernieuwd hart is ook jouw leven goddeloos!

### **Waar ben je?**

Meestal staat de universiteit of de school niet in je woonplaats. Dat betekent op-en-neer reizen of een kamer zoeken. Je krijgt nieuwe vrienden die op afstand wonen en misschien word je wel lid van een studentenvereniging. Hierdoor ben je wellicht minder dan vroeger aanwezig in je thuisgemeente. Begrijpelijk, maar gevaarlijk. Zo makkelijk kun je juist in je studietijd losweken van je gemeente. Natuurlijk probeert de kerkenraad het contact met jou te onderhouden. Tegelijkertijd kun jij toch ook de kerkenraad op de hoogte houden? Laat ze het weten als je op kamers gaat. Vraag maar om een gesprek wanneer er vragen of twijfels komen. Contact komt van twee kanten!

### **Waar ga je naar toe?**

Het kan gebeuren dat je regelmatig een zondag doorbrengt in de plaats waar je studeert. Ik hoop dat je trouw blijft in je kerkgang! Één keertje overslaan vanwege vermoeidheid wordt zo snel: vaak overslaan. Je zou de eerste niet zijn die in een periode van enkele jaren volledig breekt met de dienst van de Heere. Wanneer je naar de kerk gaat met studievrienden overleggen jullie vaak samen welke diensten jullie zullen bezoeken. In vrijwel iedere studentenstad is er een Gereformeerde Gemeente. Vaak een wat kleinere gemeente, waar men erg blij is wanneer er studenten in de diensten zijn. Die er naar uitzien dat jullie in de studietijd in het gemeenteleven jullie bijdrage zullen leveren. Stimuleer je studiegenoten om gezamenlijk diensten van de Gereformeerde Gemeenten te bezoeken. Want in iedere stad bevinden zich wel gemeenten die "in trek" zijn bij studenten. Vaak gaat het om gemeenten met een openheid naar de moderne cultuur en een andere prediking als die je gewend bent. Het is niet om het even naar welke boodschap je luistert. Je wordt ongemerkt gevormd en beïnvloed. Houd maar vast dat je wederom geboren moet worden en dat de Heere Zijn kinderen de drie stukken van de catechismus bevindelijk leert. Ga dan naar een kerk waar zó gepreekt wordt dat je er eerlijk wordt behandeld.

### **Wat vormt jou?**

Een goede student heeft een brede interesse en verdiept zich in allerlei onderwerpen, ook buiten het eigen vakgebied. Het is goed om kennis te nemen van allerlei theologische vraagstukken die spelen in onze tijd. Maar probeer juist in de studieperiode je te verdiepen in je wortels. Bestudeer de bronnen door te lezen in geschriften van Augustinus, Calvijn, à Brakel, Comrie en Kersten. Bezoek de conferenties die we voor de studerende beleggen. En: volg maar gewoon catechisatie. In je thuisgemeente of in je studentenstad. Zoek zo de verbinding. Ook met leeftijdsgenoten van wie je veel kunt leren, omdat ze juist niet in de academische wereld leven. Wees vooral trouw in het gebruiken van de genademiddelen. Met het gebed dat de Heere je zal vasthouden. Dat Hij met Zijn genade in je hart zal werken. En dat je de talenten die je kreeg tot Zijn eer en in Zijn Koninkrijk mag besteden.

Een mooie en gezegende studietijd gewenst!

Boskoop, ds. P.J. de Raaf  
Namens de Werkgroep Studenten